

Anguel is stoerrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Vandaag weer zoiets moois meegemaakt.....

De grootste stier van de groep van zes stieren, Anguel, is de leider en moet natuurlijk heel stoer zijn tegenover de anderen. Hij loopt dan ook vaak een beetje bij me weg als ik te lief doe tegen hem .. als ik hem liefdevol aai en voor hem zing. Hij is dan bang dat hij het respect van de anderen verliest en zijn leiderschap in gevaar komt.

Vandaag wil ik hem weer aaien en loopt hij weer weg waarop ik hem vraag waarom hij dat doet en dat ik hem zo heel erg graag wil aaien. Daarop loopt hij weg van de voerbakken naar de waterbakken, een heel eind verderop. Hij drinkt niet, staat alleen maar en kijkt me aan. Ik loop ook naar de waterbakken. Hij laat me helemaal toe en als ik dan begin te zingen, staat hij met bedeesde ogen te luisteren en geniet hij van mijn aaien. Hij is weer helemaal die zo heel erg lieve gevoelige grote stier .. zo'n groot lijf met een heel groot hart.

Als hij teruggaat naar de andere loopt hij het grootste gedeelte heel langzaam .. zijn oren continu naar achteren en luisterend naar mij. Als ik zeg dat ik heel veel van hem houd, stopt hij en kijkt om naar mij met duidelijk de woorden: *'Ik houd ook van jou. Dat weet je toch wel he?'* *'Ja Anguel, dat weet ik echt heel goed lieve jongen'* is mijn antwoord.

Daarna loopt hij langzaam verder totdat hij de andere dieren tot op enkele meters genaderd is. De pas wordt erin gezet en heel duidelijk komt hij bij de groep aan met een uitstraling van: 'Opzij want ik ben er weer'.

Zo prachtig om te zien. Ik zou echt continu moeten filmen ... wat zijn het toch schitterende wezens .. en wat is er weinig bekend van hun grote gevoeligheid en tederheid.

