

BELLE

Ken je het gezegde ‘Bezint eer gij begint’?

Nu Mary dood is moet Belle van de boer op stal bij de andere dieren. Ze roept en gilt om haar moeder. De koeien accepteren haar niet en verstoten haar als Belle bij hen wil drinken. Boebie mist haar en roept vanuit de wei even hard als Belle vanuit de stal.

Voor mij weer de taak om te bemiddelen en deze keer tussen boer enerzijds en Boebie-Belle anderzijds. Ik zeg goed voor haar te zullen zorgen, haar melk te geven enz. Wederom gaat de boer akkoord en Belle en Boebie worden herenigd.

O jazeker heb ik er over nagedacht dat de verzorging van Belle extra werk met zich meebrengt, maar een zusje van Boebie is toch beslist net zo'n grote lieverd als hij is? Boebie was altijd de gemakkelijkste die ik me kon indenken, nooit problemen mee gehad. Voor Boebie is het fijn om gezelschap te hebben. Voor Belle betekent het heerlijk in vrijheid leven. Iedereen happy. Fantastisch toch? Natuuuurlijk. Toch?

Nu moeder Mary weg is heeft Belle besloten dat ze geen melk wil uit de fles ... tja, wat dan? Ze knabbelt bij Boebie een sprietje hooi en een sprietje gras maar daar kan ze natuurlijk niet op leven en dus beginnen de pogingen om haar te laten drinken. De ene keer lukt het wel, een andere keer is er geen druppel in te krijgen bij die jongedame. Alles wordt geprobeerd: vlijen, smeken en ook boos worden en mijn geduld verliezen. Feit is dat, als ze niet wil, er niet wordt gedronken!

Dikwijls ligt Belle stilletjes in de wei: ze mist haar moeder en is vaak zo bedroefd. En als ik dan al eens een keer boos zou kunnen worden omdat ze weer het een of ander heeft uitgespookt, dan verdwijnt mijn boosheid als sneeuw voor de zon als ik dat verdrietige wezentje zie liggen.

Wat ik ook probeer .. ik kan haar moeder niet vervangen. Soms komt ze bij mij zoeken naar moederliefde en kan ik haar eventjes troosten, maar dan voelt ze dat ik niet haar moeder ben en gaat ze weer op zoek naar degene die haar zo liefdevol op de wereld heeft gezet. Vaak gaat ze naar Boebie en zoekt bij hem hetgeen ze mist. Ze ‘bombardeert’ hem tot ouder c.q. vader in dit geval. Soms gaat ze mistroostig bij hem liggen. Boebie weet niet wat hij met haar moet beginnen.



Belle probeert van alles om moederliefde c.q. moedermelk te vinden. Voortdurend jaagt ze Boebie overeind omdat ze bij hem wil drinken.

Dan kruipt ze onder zijn lijf en stoot met haar kopje keihard tegen zijn edele delen en dat is niet bepaald fijn. Boebie kijkt mij vertwijfeld aan ... hij wil Belle niet wegstoten, maar ze doet hem pijn! Dus ren ik op die twee af om Belle weg te sturen en haar te vertellen dat Boebie geen melk heeft. Ze schudt vertwijfeld met haar kopje en kijkt in het rond waar die mama is die wél melk heeft. Mijn hart breekt als ik haar wanhoop zie.

De kippetjes moeten het eveneens ontgelden .. die raken helemaal overstuurd want ook die jaagt ze voortdurend weg van hun ligplaats.

'Oh Boebie , waar zijn we toch aan begonnen!'

Mijn eerste grijze haren

In de loop van de weken begin ik menig grijze haar te ontdekken .. bij mijzelf, maar ook bij Boebie.

Mientje en Saartje vind ik nogal mager worden!

Met ons gaat het dus minder ... met Belle gaat het daarentegen steeds beter. Ze heeft toch maar besloten nepmelk lekker te vinden en komt aangerend als ze de melkemmer ziet. Was het voorheen een probleem om haar te laten drinken, nu is de situatie dat ze nooit genoeg heeft: ze stort zich op de speen en ik moet de emmer goed vasthouden anders trekt ze die uit mijn vingers. Eenmaal de emmer leeg, blijft ze roepen om meer en als ze dat niet van mij krijgt, gaat ze op zoek naar iemand anders die melk zou kunnen hebben Boebie dus. Voor mij betekent dat wederom door de wei rennen want als de emmer leeg is rent ze op Boebie af en die moet het, ocharm, weer ontgelden. Behalve het harde stoten begint ze ook aan zijn ballen te zuigen. Zijn ballen worden bont en blauw en vertonen menige flinke zuigplek. Het klinkt misschien heel komisch, maar ik kan je verzekeren dat het voor Boebie bepaald niet fijn is.

Voor mij is dit een periode van hard roepen en rennen om Belle bij Boebie weg te houden.

(P.s. een tip voor mensen die met overgewicht te kampen hebben en die wat gewicht kwijt willen ... neem een kalf !)

Belle ontdekt andere dingen om haar buikje te vullen zoals bijvoorbeeld kippenvoer. Belle heeft besloten dat ze kippenvoer toch ook wel erg lekker vindt en dus krijgen de hennetjes Mientje en Saartje niet de kans om hun voer op te eten. De kippen worden verontrustend mager. Het maakt niet uit waar ik het kippenvoer op de grond strooi ... Belle weet het te vinden, jaagt de hennetjes weg en knabbelt het voer van de grond op.



Doe ik het voer in een bakje, dan weet ze het bakje te vinden. Zit er een deksel op het bakje? Ze krijgt het open hoor en weg is de inhoud weer.

Ik geloof toch echt dat ik bij mijzelf steeds meer grijze haren zie!

Van alles probeer ik uit .. eerst Belle eten geven en dan de kippen; Belle is snel klaar met eten en rent dan op het kippenvoer af.

Regelmatig ren ik door de wei op Belle af en probeer haar weg te jagen bij het kippenvoer. En Belle? Die ziet en hoort mij aankomen, eet dan natuurlijk 4x zo snel en rent op de laatste seconde weg van het voer. Dus als ik het voerbakje bereik .. sta ik naar een leeg bakje te kijken.

Oh, ik probeer ook wel met Belle te praten en dan leg ik haar uit dat het eten toch voor Mientje en Saartje is en dan probeer ik te appelleren aan haar mede-dier-lijkheid. Dan staat ze 'keurig' naar me te luisteren, kijkt me aan met die grote blauwe ogen vanonder zeer lange witte wimpers, snuffelt aan mijn gezicht, geeft mij zeer liefdevolle likjes, overweegt wat ze vindt van mijn beweegredenen en vervolgens? ... Vervolgens rent ze op het kippenvoer af en hebben Mientje en Saartje dus weer geen eten.

En ik? Behalve het feit dat mensen zeggen dat ik magerder word, denk ik dat ik maar eens een kapster zoek die grijze haren een kleurtje kan geven.



Belle is 'van de duivel niet bang' en kan een houding aannemen van: 'Wie doet me wat?' Als ik de lichaamshouding van Boebie goed interpreteer weet hij wel beter dan te denken dat Belle voor rede vatbaar is.

De onschuld zelve.

Kunnen kinderen héél erg onschuldig kijken? Nou ... Belle is er een meester in.

Situatie :

Belle en Boebie hebben binnen in het stalletje hooi. Als ze volop aan het eten zijn loop ik naar het andere eind van de wei om daar het kippenvoer neer te leggen voor de kippetjes. Alles gaat goed. Tot nu toe tenminste. Belle staat nog in de stal, dus dat is oké.

Ik ga Boebie eens lekker borstelen en daarbij verlies ik Belle een seconde uit het oog. Als ik om mij heen kijk en haar verwacht te zien, is er ineens geen Belle meer in de stal. Even kijken waar ze is je mag maar één keer raden! Aan het einde van de wei staat ze het kippenvoer op te eten.

Ik schets hier even het verloop van wat er daarna gebeurt:

- allereerst maar eens gewoon roepen of ze zo vriendelijk wil zijn het voer te laten liggen → geen reactie.
- dan met wat stemverheffing vragen/zeggen of ze daar weg wil gaan → geen reactie .. of toch eigenlijk wel een reactie, ze begint sneller te eten.
- dan met boze stem roepen dat ze het eten moet laten liggen → Reactie? Nog sneller eten want ze weet dat ik er aan ga komen. Ze heeft gelijk want ik ren door de wei op het doosje kippenvoer af . Pas de laatste seconde loopt ze een paar pasjes weg.
- ik neem het doosje in de hand, loop naar Belle toe en begin mijn pleidooi: *'Belle waarom doe je dat nou?'* → Twee grote blauwe ogen vertonen de uitdrukking *'Ikke?'*
- ik vervolg mijn pleidooi: *'Dat is toch voor Mientje en Saartje?'* Reactie van Belle → *'Hoezo, wat doe ik dan?'*
- ik weer verder: *'Wat moeten die nu eten? Die moeten toch ook eten?'* Reactie van Belle → *'Ik doe toch niks?'*
- ik probeer nog één keer een oproep voor haar medegevoel voor de hennetjes en zeg met zachte stem: *'Meisje doe nou lief en laat het eten voor Mientje en Saartje staan'.* Belle kijkt me niet aan .. ze belooft niets.

En ik? Ik ga toch echt dat telefoonnummer van die kapster zoeken !

Huidige stand van zaken

Belle heeft inderdaad niets beloofd en voor mij is het nog steeds zaak om op elk moment opnieuw in te schatten waar en wanneer ik het eten van de kippetjes neer kan zetten.

Voor mijzelf heb ik besloten voor de gemakkelijkste weg te kiezen mijn grijze haren zijn ondertussen geveerd in 'vrolijk' blond.

Degene die wil weten hoe het is vergaan met mijn bloeddruk nodig ik uit om het volgende verhaal te lezen: **Bloeddruk omlaag (of omhoog?).**

En wat betreft Belle? Ik sta helemaal open voor wijze raad van wie dan ook !

Wordt vervolgd. Belle: bloeddruk omlaag (of omhoog?)